

Japanska Ambassadens föreläsningsserie del 3:

## Föreläsning om japanska resmål

Tema: Inte bara Fuji – en upptäcktsresa till smultronställena i Japan

**Datum och tid:** Söndagen den 14 februari, från 14:30 till cirka 16:00

**Plats:** Hörsalen, Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm

**Föreläsare:** Anette Masui, journalist och författare, kulturråd vid Sveriges Ambassad i Tokyo mellan 2005 och 2009

**Inträde:** Museets inträde gäller.

**Etnografiska Museets webbplats:** <http://www.etnografiska.se/>



Folk som bokar en resa till Japan tänker ofta att de måste se Fujiberget, blommande körsbärsträd, sumobrottare och en och annan geisha. Japan har dock så mycket mer att erbjuda: avkopplande bad i rykande varma källor, eldflugornas dans vid de vattenfyllda risfälten och fartfylld snowboardåkning på snörika bergssluttningar i norra Japan.

Med den här föreläsningen vill Anette Masui visa vägen till den stora mångfalden Japan har att erbjuda för den intresserade turisten. Med utgångspunkt i de mer obligatoriska turistmålen, inklusive de många världsarven och populära shoppingstråken, vill Anette ge en fördjupad bild av vilka alternativ som finns för den som vill turista i Japan. Hon berättar utifrån sina personliga erfarenheter och väljer ett antal smultronställena – även sådana platser som man inte hittar i de vanliga guideböckerna.

Föreläsningen, som hålls på svenska, är planerad att omfatta cirka en timme. Därefter ges tillfälle för frågor och svar. Arrangeras av Japanska Ambassaden och Etnografiska Museet.

### Anette Masui

Anette Masui är författare och kulturjournalist, och hon har nyligen kommit hem från fyra och ett halvt år som kulturråd vid Sveriges Ambassad i Tokyo. Hon har medverkat i TV, radio och tidningar som programledare, kåsör och artikelförfattare, och hon har skrivit boken "Sorgudens döttrar" om Japan och japanska kvinnor. Hon är uppvuxen i Sverige med en japansk mor och svensk far. Efter examen vid Journalisthögskolan i Stockholm studerade hon i Japan som Monbukagakusho-stipendiat under två år. Hon vill efter hemkomsten till Sverige fortsätta att på olika sätt främja kulturutbytet med Japan.



**Japanska Ambassaden**  
Gärdesgatan 10, 115 27 Stockholm  
08-579 353 00; [www.se.emb-japan.go.jp](http://www.se.emb-japan.go.jp)

